

## NACHTUILEN



Maandagavond op de seh van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid. Het is warm, vakantie-tijd, en de drukte is voelbaar. Toeristen vinden hun weg naar de afdeling, ambulancepersoneel loopt in en uit. Het hart van de seh is de hele avond gevuld met artsen, verpleegkundigen, coassistenten en anios die elkaar bijpraten, dossiers bijwerken en de stroom patiënten coördineren. Chirurg i.o. Kirsten Dabekaussen draait mee in de hectiek. Haar eerste patiënt: een vrouw met een open enkelbreuk na een val van de e-bike. Terwijl ze zich over het plan voor repositie buigt, rinkelt de telefoon meerdere malen. Huisartsen willen spoedgevallen overleggen, collega's stellen tussendoor vragen. Op de gang spreekt de coassistent die met haar meeloopt haar aan; even later staat ze alweer bij een patiënt op zaal die veel pijn heeft. Ondanks de drukte houdt Kirsten het overzicht en blijft ze kalm en vriendelijk. Ze onthoudt alles wat haar wordt toegespeeld en schakelt soepel tussen een polsbreuk, een mogelijke heupfractuur en een patiënt die van de trap is gevallen. Er is zelfs tijd voor een grapje in het Duits met een toerist die door zijn eigen hond is gebeten. Terwijl de man zich vooral zorgen maakt om zijn huisdier, behandelt zij geconcentreerd de wond. De avond is nog lang niet voorbij. Samen met traumachirurg Martin Heetveld bespreekt ze het operatieplan voor een complexe botbreuk. 'Oh, en de administratie moet ook nog afgerond worden', zegt ze monter. Maar nog voordat ze daarmee verder kan, meldt de volgende patiënt zich alweer.

